

# KOGERKERKGEMEENTE

**Zondag 29 september 2024**

*In deze kerkdienst worden Erika Warner en Viktor Naumann voorgesteld als nieuwe kerkrentmeesters*

**Voorganger:** ds. Hanna van Dorssen

**Ouderling:** Bert Valk

**Organist:** Jan de Jong

**Orgelmuziek**

**Welkom**

**Stilte**

*allen gaan staan*

**Aanvangslied:** 'De vreugde voert ons naar dit huis', lied 280 couplet 1, 2 en 3

**Drempelgebed**

**Bemoediging**

V: Onze hulp is in de Naam van de ENE

Allen: **De Heer van hemel en aarde**

V: Eeuwige onze God keer U naar ons toe

Allen: **En doe ons weer leven met hart en ziel**

*allen gaan zitten*

**Aanvangslied:** 'De vreugde voert ons naar dit huis', lied 280 couplet 4, 5, 6 en 7

**Kyrië: gebeden** afgesloten met lied 301 F

Laten wij bidden.

God van alle mensen,

met al onze verschillende talenten kunnen wij elkaar verrijken.

Maar wij gaan op deze wereld zo vaak ten onder aan al onze geschillen.

Doe weg uit ons midden, uit deze wereld,  
de hooghartigheid  
en de onverdraagzaamheid,  
de betweterij en de onverzoenlijkheid,  
de minachting voor wie minder schijnt,  
de weerstand tegen wie anders is,  
en de haat die vrede onmogelijk maakt.

Alles wat ons verhindert om medemensen te zijn,  
kinderen van U,  
bondgenoten van elkaar.

Daarom zingen wij: ....

**Gloria:** 'Om voor elkaar te zijn uw oog en oor', lied 973

### **Voorstellen nieuwe kerkrentmeesters**

Als Kogerkerkgemeente  
maken wij deel uit van de wereldwijde gemeente van Jezus Christus.  
In zijn naam proberen wij  
een helende en bevrijdende gemeenschap te zijn  
en het Koninkrijk van God  
door onze woorden en daden,  
zichtbaar te maken, dichtbij en ver weg.  
Dit geldt voor ieder van ons, wij bekleden allemaal  
'het ambt aller gelovigen'.  
Zo laten we met elkaar iets zien van de veelkleurigheid  
van talenten binnen onze gemeente.

Zoals de apostel Paulus schrijft:  
één en dezelfde Geest heeft ons bijeen gewaaid,  
mensen van ver en dichtbij,  
van allerlei soort,  
met allerhande motieven,  
met velerlei verlangens  
en met zoveel verschillende kanten.

Zo werkt Gods Geest in ons midden.  
En als teken daarvan is de liturgische kleur vandaag rood.

In het midden van de gemeente  
nemen sommigen een speciale verantwoordelijkheid op zich.

Victor Naumann wordt ouderling-kerkrentmeester.

Erika Warner wordt kerkrentmeester.

Kerkrentmeesters helpen de gemeente mee opbouwen  
en invulling geven aan haar opdracht  
om verstandig om te gaan met de bezittingen van de kerk,  
en zo een gastvrij huis te bieden voor haar leden en vrienden  
waar ruimte en tijd is om met elkaar de verhalen van de Eeuwige te  
delen.

Bij de voorbereiding van deze dienst vertelden Erika en Victor wat over  
hun motivatie voor dit kerkenwerk.

Erika vertelde dat zij eerst alles wilde ervaren en doen en meemaken  
en toen weloverwogen de beslissing nam.

Ze voelt zich kind aan huis in deze kerk.

Victor heeft zich lang ingezet voor het diaconaat

en wil nu graag aan de slag met de andere kant van het kerkenwerk.

Voor allebei is belangrijk dat je dit werk niet alleen doet.

Zelfs zonder dat je het hoeft te vragen krijg je hulp van andere  
gemeenteleden.

Voor hen allebei is het belangrijk dat je de gemeenschap helpt  
om het geloof vorm te kunnen geven.

Je bouwt verder aan de kerk waar eeuwen geleden mensen hier in Koog  
mee begonnen zijn, je bent een schakel in het verhaal.

Geloven is ook doen. Erika is vandaag gewoon koster.

En allebei vinden ze ook de technische kant een uitdaging.

Natuurlijk is kerkrentmeester zijn in deze tijd ook spannend.

Alhoewel er in alle eeuwen hobbels en kuilen waren.

We worden kleiner. Het gebouw vergt altijd onderhoud.

En wat voor plannen maken we voor de toekomst?

Daar kunnen we in alle vrijheid als gemeente samen over nadenken.

## **Beloven**

Erika en Victor, willen jullie gaan staan en antwoord geven op de volgende vragen:

Beloof je je taak in onze gemeenschap te verrichten met trouw, vanuit jouw mogelijkheden en jouw kunde en met liefde voor alle mensen die de Eeuwige op je weg brengt?

Beloof je geheim te houden wat je wordt toevertrouwd?

*Antwoord: Erika: Ja, dat beloof ik. Victor: Ja, dat beloof ik.*

## **Zegen**

Begin dan aan jullie taak gedragen door de zegen.

Moge Gods liefde jullie omgeven.

Moge Gods trouw jullie dragen.

En moge Gods vrede jullie hart vervullen bij al jullie inzet om God en mensen van dienst te zijn.

## **Verwelkoming**

*allen gaan staan*

Gemeente, dit zijn uw nieuwe ouderling-kerkrentmeester en kerkrentmeester.

Wilt u hen in uw midden ontvangen

en hen helpen hun taken binnen onze gemeenschap zo goed mogelijk te vervullen?

*Antwoord: Ja, dat willen wij van harte*

**Zingen:** 'Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven', lied 976 couplet

1

*(allen gaan zitten)*

## **Uit de Bijbel:** Romeinen 15:23-29, 16:1-16

### Brief van Paulus aan de gemeente in Rome

Broeders en zusters,

Ik heb mijn taak in deze streken nu beëindigd; en omdat ik er zo naar verlang om na al die jaren naar u toe te komen, hoop ik dat te doen wanneer ik naar Spanje ga.

Ik hoop u op weg daarheen te ontmoeten om mijn reis daarna met uw hulp voort te zetten, maar niet voordat ik enige tijd van uw gezelschap genoten heb.

Nu sta ik echter op het punt naar Jeruzalem te gaan om de heiligen daar bijstand te verlenen, want Macedonië en Achaje hebben voor de armen onder hen een collecte gehouden.

Ze hebben daartoe vrijwillig besloten, maar ze staan dan ook bij hen in de schuld.

Want omdat zij, afkomstig uit andere volken, deel hebben gekregen aan de geestelijke rijkdommen van de heiligen in Jeruzalem,

zijn zij op hun beurt verplicht hen in materiële zaken bij te staan.

Nadat ik mij van deze taak gekweten heb, en de opbrengst van de collecte officieel aan hen heb overhandigd, zal ik u op doorreis naar Spanje bezoeken.

En ik weet dat wanneer ik kom, ik met de volle zegen van Christus kom.

Ik beveel Febe bij u aan, onze zuster, die in dienst staat van de gemeente in Kenchreeën.

Verwelkom haar als iemand die in de Heer met u verbonden is, zoals dat onder de heiligen gepast is.

En sta haar bij wanneer ze uw hulp ergens voor nodig heeft, want zij heeft velen steun en bescherming geboden, ook mij.

Groet Prisca en Aquila,

mijn medewerkers in de dienst aan Christus Jezus, die voor mij hun leven op het spel hebben gezet.

Niet alleen ik ben hun dankbaar, maar ook alle niet-Joodse gemeenten.

Groet ook de gemeente die bij hen in huis samenkomt.

Groet mijn geliefde Epenetus,

die als eerste in Asia tot geloof in Christus is gekomen.

Groet Maria, die zich veel moeite voor u heeft getroost.

Groet Andronikus en Junia, mijn volksgenoten,

die met mij in de gevangenis hebben gezeten,

die als apostelen veel aanzien genieten  
en die eerder dan ik één met Christus zijn geworden.  
Groet mijn geliefde Ampliatus, met mij verbonden in de Heer.  
Groet Urbanus, onze medewerker in de dienst aan Christus,  
en groet mijn geliefde Stachys.  
Groet Apelles, wiens trouw aan Christus beproefd is.  
Groet de huisgenoten van Aristobulus.  
Groet Herodion, mijn volksgenoot.  
Groet de huisgenoten van Narcissus die in de Heer geloven.  
Groet Tryfena en Tryfosa, die zich hebben ingespannen voor de dienst  
aan de Heer.  
Groet onze geliefde Persis,  
ook zij heeft zich veel moeite getroost voor de dienst aan de Heer.  
Groet Rufus, die door de Heer is uitgekozen,  
en zijn moeder, die ook voor mij een moeder is.  
Groet Asynkritis, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas  
en de broeders en zusters die bij hen samenkomen.  
Groet Filologus en Julia, Nereus en zijn zus, en Olympas  
en alle heiligen die bij hen samenkomen.  
Groet elkaar met een heilige kus.  
Alle gemeenten van Christus laten u groeten.

**Zingen:** 'Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven', lied 976 couplet  
2 en 3

## **Overweging**

Kerkrentmeesters houden zich bezig met de financiële kant van het kerkenwerk, met kerkopbouw en onderhoud, met kerkbalans en collecten voor de instandhouding van de gemeente. In de brief die Paulus schrijft aan de volgelingen van Jezus in Rome noemt ook hij een collecte.

Juist daarom vond ik het een passende tekst voor vandaag.

Bovendien stond dit verhaal ook – toeval bestaat niet – op het leesrooster voor vandaag.

De Griekse gemeenten hebben gecollecteerd voor de gemeente van Jeruzalem.

Zij hebben aan hen te danken dat zij Jezus hebben leren kennen.

En ze hebben het daar in Jeruzalem niet makkelijk.

Daarom worden ze ondersteund door hun broeders en zusters van elders.

De nieuwe takken erkennen de oude wortels.

Vergelijk het met solidariteitskas waar de kerkrentmeesters zorg voor dragen.

Ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar kunnen helpen en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan.

Nadat de collecte ter sprake is geweest komt er een hele reeks groeten voor mensen die Paulus in Rome kent.

Misschien heeft hij ze ontmoet op zijn reizen of over hen gehoord.

En in sommige gevallen zijn het hele goede vrienden.

Zolang hij niet zelf kan komen zijn er deze vooruit gereisde bekenden.

Zij zullen de mensen zijn geweest door wie het evangelie van geloof, hoop en liefde in de stad verbreid werd en aanhang won.

Paulus schrijft korte notities bij sommige namen, soms over de taak die zij op zich hebben genomen.

Hij begint met een aanbeveling voor Febe

Zij is curator horen we, gewend geldzaken onder haar hoede te hebben en te regelen. Een kerkrentmeester.

Vrouwen konden die taak in het Romeinse rijk niet vervullen, maar in Christus geen verschil tussen man of vrouw.

Er volgen meer vrouwen en mannen.

Allemaal dragen zij op hun heel eigen manier bij aan het waarmaken van dat wat Jezus heeft voorgeleefd.

Zij hebben hem niet persoonlijk gekend.

Maar willen in zijn spoor van naastenliefde, van geloof en hoop verder.

Paulus noemt het tweetal, Prisca en Aquila die zich inzetten voor de gemeente.

En er zijn meer tweetallen.

Zoals wij vanmorgen ook een tweetal begroeten.

Junia en Andronikus,

die met mij in de gevangenis hebben gezeten, schrijft Paulus, en als apostelen veel aanzien genieten.

Tryfena en Tryfosa, twee vrouwen die zich hebben ingespannen voor de dienst aan de Heer.

We we horen nog veel meer namen.

Zo krijgen we een heel divers beeld van de gemeente in Rome.

Niks massaals.

Een kleine groep van volgelingen van Jezus, die zich onderdeel voelen van 'de Weg'.

Zoals Paulus de beweging beschrijft in verschillende van zijn brieven. Allemaal mensen die zich met hart en ziel inzetten en van wie sommigen een bepaalde taak op zich nemen.

Wat opmerkelijk is, is dat Paulus niet schrijft: 'Ik groet...'.  
Hij draait het om en schrijft: 'Willen jullie groeten.'

Een opdracht waarmee hij de lezers opdraagt om van hun kant de genoemde personen te groeten.

Waarom groet hij niet rechtstreeks?  
Waarom richt hij zich over hun hoofden heen tot de andere gemeenteleden in Rome en zegt:

'Jullie moeten deze broeders en zusters groeten'?

Groeten is in de oudheid gelijk aan accepteren.

Groeten is symbool van gemeenschap.

Groeten bestendigt een bestaande band en bevestigt dat een relatie in stand blijft.

Groeten is ook welkom heten, aanvaarden en eren.

Zoals wij vandaag Erika en Victor welkom heten in hun nieuwe functie.

Paulus draagt zijn lezers op om goed onderling contact te blijven onderhouden met elkaar.

Om transparant te zijn en open in dat wat je op je neemt.

Zo eer je elkaar en bouw je aan een gemeente in het spoor van Jezus.

Moge het zo zijn.

**Orgelmuziek:** 'Cantilena', Joseph Rheinberger

**Mededelingen en collecten**

**Gedachtenis Wim Tip**

**Zingen:** 'Heer, herinner u de namen', lied 730, couplet 1

**Uitnodiging voor de kring**

Iedereen is welkom om mee te doen met het delen van brood en wijn in de kring die we nu vormen.



## **Gebeden**

Laten wij bidden.

Nog maar een week geleden overkwam Wim Tip in deze kerk een ongeluk, een operatie kon zijn leven niet redden. We zijn geschrokken, onder de indruk en verdrietig. Dat brengen wij in dit gebed voor uw aangezicht.

Naast het verdriet dat er is danken wij U ook voor alles wat Wim voor deze kerk heeft betekend. Voor zijn liefde voor dit gebouw en deze gemeente. Zijn tijd als kerkrentmeester. We noemen ook zijn muziek, die hij hier voor en met ons verzorgde. Moge zijn nagedachtenis ons tot zegen zijn.

Wij bidden voor Nel en voor al zijn geliefden, die nu achterblijven en in rouw zijn. Wees hen nabij in hun verdriet. En geef hen kracht in deze tijd van afscheid en loslaten.

<<<vervolg voorbeden, Hennie>>>

**Tafellied:** 'Wil je opstaan en Mij volgen' (lied uit de liturgie van de kloostergemeenschap van Iona, Schotland).

## **Tafelgebed**

Wij bidden het tafelgebed

Eeuwige, hier staan wij,  
verzameld rond een tafel voor ons klaar gemaakt,  
niet alleen met brood en wijn,  
maar met Uzelf.

Rond deze tafel bemoedigt U ons.  
U vraagt ons om op te staan,  
om U te volgen,  
om te dienen in het verborgene,  
te geven wat je hebt,  
opdat de wereld zicht herschept.  
Om een zegen voor elkaar te zijn.  
Zo vormen wij samen een gemeenschap in Uw Naam.

Rond deze tafel denken wij aan Jezus, Uw Zoon.  
Zorgzaam en liefdevol aanwezig in de wereld.  
Hij deelde brood en wijn toen hij voor de laatste maal met zijn leerlingen  
aan tafel zat.  
Hij riep òns op dat te blijven doen, ons te verzamelen rond de tafel.  
Opdat wij samen één lichaam zouden worden.

Jezus nam het brood, brak het en zei:  
'Dit is mijn lichaam dat voor jullie gebroken wordt.'  
Het is het brood van de liefde.

Hij nam ook de beker met wijn en zei:  
'Deze vrucht van de wijnstok is teken van het nieuwe verbond met God,  
dat ik met jullie heb gedeeld.  
Dit is de wijn van Gods koninkrijk.

Samen met allen die ons voorgingen op de weg van breken en delen,  
Febe, Aquila, Olympas, Junia, Rufus en zoveel anderen,  
zingen wij het gebed dat Jezus ons leerde.

**Onze Vader gezongen:** lied 1006

### **Vredegroet**

V. De vrede van de Eeuwige zij altijd met u  
A. En met uw geest  
V. Wij wisselen een teken van vrede uit.

### **Brood en wijn delen**

### **Orgelmuziek**

### **Dankgebed**

God, dank U voor brood en wijn.  
Voor ons samenzijn aan Uw tafel van overvloed.  
De tafel van het goed.  
Amen.

**Slotlied:** 'Maak ons uw liefde, God, tot opmaat', lied 974 couplet 1, 2 en 5

## **Wegzending en zegen**

Wij gaan van hier gedragen door de zegen.

Moge de God van liefde, die zijn liefde uitdeelde  
ons sterken in onze liefde voor anderen.

Moge de Zoon, die zijn leven uitdeelde  
ons helpen te delen met elkaar.

Moge de Heilige Geest, die in ons woont  
ons zo bezielen dat wij zelf een zegen zijn.

Amen (*gezongen*)

**Orgelmuziek:** 'Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ', Johann Sebastian Bach